

Forsvarets Efterretningstjeneste



Chefen for FE admiral Jørn Olesen.

Foto: FE

Tirsdag 23. oktober 2007 have vi indbudt Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til at fortælle om deres aktiviteter med hovedvægt på afdelingen på Sydamager.

Mødet skulle opdeles i en historisk del til ca. 1955, som vores sekretær Dines Bogø skulle tage sig af, og

efterfølgende skulle "SAM" fra FE Sandagergård fortælle om nyere tid.

Men "SAM" havde meddelt, at FE's chef, admiral Jørn Olesen, også ville komme til mødet for at fortælle generelt om efterretningstjenesten.

Dines fortalte historisk om Aflandshage og de tidligere forskellige militære installationer.

Admiral Jørn Olesen fortsatte med at berette generelt om efterretningstjenester og om FE's funktion i det danske samfund.

Han kom bl.a. ind på opdelingen mellem Politiets Efterretnings Tjeneste (PET) og FE, samt om hvilke retningslinjer FE arbejder efter i et demokratisk samfund. Samspejlet med venligsindede fremmede efterretningstjenester blev drøftet.

Admiralen fortalte yderligere, at næsten alle ansatte i FE, undtagen ham selv, var ukendte. Det var personbeskyttelse, og det bevirkede også, at man helst ikke så, at der blev fotograferet under mødet.

Derefter tog repræsentanten for installationen på Sydamager "SAM" over. Han fortalte, hvordan FE havde udviklet sig i Danmark. Hvordan de forskellige værn, hæren og søværnet, havde haft deres egne efterretningssystemer, der var lagt sammen til det nuværende FE i halvtresserne.

SAM fortalte også, at da man skulle finde et sted til placering af et atomforsøgsanlæg, var der to lokaliteter, der var i spil, nemlig Sydamager ved Aflandshage og Risø ved Roskilde. Som alle ved, fik vi ikke atomforsøgsanlægget, vi fik i stedet en lyttestation.

SAM var inde på, at man hele tiden selvfølgelig måtte tilpasse aktiviteterne. Tidligere fokuserede man meget på fjenden i Øst. Nu brugte man mange ressourcer på at samle oplysninger om de lokale forhold, hvor allierede fredsbevarende styrker skulle operere.

Et godt møde med stor spørgelyst. Der blev svaret på næsten alt. Enkelte spørgsmål blev dog besvaret med et stort smil.

DB



FE's lyttestation "Sandagergård" som den så ud ca. 1970. Foto: FE.

Hvem er vi?



Så er turen kommet til mig i serien "Hvem er vi".

Mit navn er Leise Hansen (født Kindler), og jeg er suppleant i bestyrelsen.

Jeg er født i det gamle Dragør, Sønderstræde 12 (Garagen), som vi har haft i familiens eje siden 1897 og stadig har.

Under krigen blev vi flyttet fra Dragør skole til Missionshuset, der hvor der nu er fitnesscenter. Da jeg gik ud af skolen, arbejdede jeg i min fars fiskeforretning på Kongevejen, der hvor Barbera Maria nu har guldsmed, senere var jeg hos en tandtekniker i en del år, hvorefter jeg begyndte i Toldvæsenet i Dragør og i Lufthavnen. Jeg har også i en periode været i Tivoli. Da Wiedergården skulle starte op med Cafeen, var jeg der nogle år, hvorefter

jeg gik på efterløn og er nu en travl pensionist. Man forstår ikke, hvornår man havde tid til at gå på arbejde, og da vi har mange muligheder her i Dragør, nyder jeg bare tilværelsen.



Leise's fødehjem, der stadig er i familiens eje. Nu er der galleri i "garagen".

Foto Kurt Mathisen

Næste arrangement

Her i Dragør har vi en spændende ukendt samling af gamle biler (rigtige biler), legetøj, radioer samt andre effekter.



Nogle af de biler vi skal se.

Denne samling besøger vi søndag den 18. maj 2008. Reserver allerede dagen nu. Der vil komme mere i næste nummer af **DLF nyt**.



Nogle af modelbilerne.